

Freudenthal *cursief*

R. Dekker

Vakgroep Onderwijskunde (VOU), RU Utrecht

Permanently delete this record?

Lang heb ik me verre van computers gehouden, maar toen ik voor mijn proefschrift flinke lappen tekst begon te produceren en mij van verschillende kanten het gemak van een Mac werd voorgespiegeld, begon ik overstag te gaan. Het beslissende zetje kwam door Freudenthal.

Toen ik op een dag de vakgroep OW&OC binnenkwam en blij was zijn jas te zien hangen, stak ik mijn neus om de deur en begroette hem. Freudenthal veerde lachend op uit zijn stoel en we wisselden nieuwtjes uit over van alles. Ik vertelde hem dat ik had gehoord dat zelfs hij zich tot de Mac bekeerd had en vroeg hem of ermee te werken viel. 'Oh, dat is zó gemakkelijk', zei hij en hij troonde me onmiddellijk mee naar de computerafdeling om me te overtuigen.

Hij nam plaats achter een Mac en ik schoof naast hem. Hij had een aantal schijfjes bij zich die hij afwisselend in een gleuf stopte. Hij liet zien hoe hij een tekst en een tekening maakte en hoe de tekening in de tekst kon.

Veel ging er mis en de schijfjes haalde hij aldoor door elkaar, maar ik genoot. Daar zat ik dan naast onze didactiekexpert die in zijn uitleg maar weinig van wat hij altijd verkondigde waarmaakte. Niets liet hij me zelf doen, geen enkele vraag stelde hij me. Hij zat daar maar voor

te doen hoe hij er zelf mee werkte. En het werkte.

Ik vond het heerlijk om zo naast hem te zitten en te zien hoe hij hardop denkend, een beetje chaotisch en met die wat trillende handen, mij wilde laten zien hoe gemakkelijk het allemaal was. Gemakkelijk zag het er niet echt uit, maar ik dacht, als hij het kan, kom ik er ook wel uit. Ontroerd was ik ook dat hij, zoals altijd, direct tijd voor me vrijmaakte en bereid was me te helpen. En alleen al om hem niet teleur te stellen, besloot ik ter plekke een Mac aan te schaffen.

Ik heb er een aangeschaft en er geen moment spijt van gehad. Naast tekst- en tekenprogramma's, werkte ik met een file-makerprogramma om alle adressen voor de CIEAEM op kwijt te kunnen. Van de leden van de Commissie maakte ik een aparte lijst. Ik had de lijst nodig toen ik na het overlijden van Freudenthal een berichtje wilde versturen om de leden op de hoogte te stellen. Voor de etiketten liep ik de 'records' nog even langs en plotseling kwam ik zijn naam tegen, Hans Freudenthal. Naar hem moest de brief niet, dus zijn 'record' moest weg.

'Delete this record' klikte ik. Midden op mijn scherm verscheen een blokje met de vraag 'Permanently delete this record?'

Ik aarzelde, 'yes' klikte ik, weg was zijn naam. Toen knapte er iets.